

# Nieuwsbrief 'wy daar'

5 maart 2016

[View this email in your browser](#)

## De eerste nieuwsbrief vanuit een warm Papoea Nieuw Guinea!

We zijn er nu echt. Papoea Nieuw Guinea! Zolang op gewacht en nu zitten we middenin de Pacific Oriëntatie Cursus. Die cursus duurt ongeveer 3 maanden en is bedoeld om de taal en cultuur te leren kennen. We hebben 2 kamers tot onze beschikking waar we slapen. Alle studentenkamers zijn in een U-vorm gebouwd, dus we horen alles van elkaar. Verder hebben we elke dag een taak zoals vuur stoken voor warm douchewater, de eetzaal klaarmaken voor de maaltijden of schoonmaken van de badkamers.

Elke dag krijgen we les in Tok Pisin. Tok Pisin is de taal die we leren, want dat is een handelstaal in Papoea Nieuw Guinea. De klanken zijn voor ons als Nederlanders niet moeilijk, omdat ze veel overeenkomen met de Nederlandse klanken. Het aanleren van de Tok Pisin taal is hard werken, maar ook leuk. Elke dag krijgen we les over de grammatica van de taal en daarna gaan we in kleine groepjes naar onze `tisa` (leraar). Hij oefent met ons de taal. Tijdens een les zagen we een slang in de boekenkast kruipen; tja dat gebeurt in Nederland niet zomaar.

We krijgen les over heel verschillende onderwerpen. Daardoor krijgen we steeds een beter beeld van het leven in Papoea Nieuw Guinea. We hebben een `wasfamilie` gekregen: een familie met 4 kids die voor ons zorgen en ons helpen met het spreken van Tok Pisin. We eten bij hen, leren over hun tuin en we hebben ook bij hen gelogeed. Dat was een leuke uitdaging, omdat het hier inmiddels regenseizoen is. Ze wonen vlakbij het cursuscentrum dus we gingen lopend naar hun huis met 3 rugzakken en Iija dragend: over een heel smal modderig pad, ook nog eens steil omhoog, over een houten balk balancerend die over het riviertje gaat en nog een stukje klimmen; we glibberden over de paadjes en Talitha viel plat op haar gezicht in de modder. Gelukkig kon ze er zelf om lachen. We hebben samen met onze wasfamilie gezongen in het Tok Pisin en Job heeft samen met onze `waspapa` uit de Tok Pisin Bijbel gelezen. Het was bijzonder voor ons dat we zo samen in dezelfde taal Gods Woord kunnen lezen. Onze God geeft zegen!

De natuur is hier geweldig mooi. Alles om ons heen is groen. Lentegroen, donkergroen. Het is groen in de tropen! Iedere bananenboom wordt door Rania bekeken om te zien of er bananen aan hangen, dat vind ze prachtig. Talitha vind het maar vreemd dat hier de ananas aan een kleine struik groeien en niet eens aan een boom. David vind het heel leuk hier op POC omdat hij vaak met zijn klas van 5 leerlingen gaat zwemmen, trektochten doen en naar de lokale markt gaat. Leuke uitjes onder schooltijd. Ilya krijgt 100 % aandacht en word de hele dag vast gehouden de mensen hier vinden waitskin (witte huid) baby's geweldig!

Het is nu avond en ik zit op de betonnen vloer van onze kamer. Het begint te regenen. Fijn, want meestal koelt het dan iets af. Vandaag zijn we met de hele groep studenten naar de stad geweest om inkopen te doen voor de weekenden. In de weekenden wordt er namelijk niet voor ons gekookt, maar mogen we dat zelf doen in onze `haus kuk` (house cook). Papoea Nieuw Guinese vrouwen koken in een hutje, wat zij een haus kuk noemen.

We nemen jullie graag mee op ons avontuur!

- Koken zonder gasfornuis; help hoe doe ik dat?!
- Geen koelkast
- Geen vriezer
- Groenten waarvan je nog nooit gehoord hebt zoals `aibika`; hoe kook je dat nou?
- Geen water in je haus kuk

Ja; en dan een boodschappenbriefje maken voor deze weekenden. Kleine hoeveelheden, want wat open is bederft snel. Want we hebben geen koelkast. Dus een klein zakje boter in plaats van een kuipje. Melk; dat maak je gewoon met melkpoeder. Maar... we hebben geen koud water, dus wordt het lauwe melk. Verder kopen we jam, wat blikjes vis en vlees, rijstnoedels en meel. Zo, de boodschappen zijn gedaan.

Op zaterdagochtend slapen we uit. Om 7.00 uur gaan we uit bed en om 8.15 uur lopen we naar de markt om groenten te kopen voor dit weekend. Oef, wat is het al weer warm. Een markt die wel wat verschilt van die in Nederland! Ongeveer 10 vrouwen zitten aan de kant van de weg om hun groenten en fruit verkopen. We maken een vuurtje van nat hout. Lastig en veel werk maar ja; koffie hoort er toch wel bij op zaterdagochtend! We eten zelfgebakken brood. En dan het avondeten; weer een vuur aanmaken... daarna bak ik pannenkoeken en houdt ondertussen het vuurtje brandend. Hmm... dat is wel wat anders als het draaien aan de knop van je gasfornuis. Maar het lukt en de pannenkoeken zijn een feestje voor de kids! Zondag kook ik aibika en bonen, met rijstnoedels.

---

## Gebed

Dank God:

- dat Job geen galaanval meer gehad heeft
- dat onze studie goed verloopt
- dat we gezond zijn

Bid God:

- voor gezondheid tijdens onze opleiding

Wilt u ook meebidden voor de familie Boone en de gebedsbrief ontvangen?

Mail dan naar [gebed@wydaar.nl](mailto:gebed@wydaar.nl).

---

## Een koffer vol...

Bijna alle spullen die Job, Margret en de kids nodig hebben in Papoea Nieuw Guinea zijn opgestuurd. De laatste koffer moet nog worden opgestuurd. Waarom vertellen we dit?

Nou, in de laatste koffer zit nog een klein beetje ruimte.

Deze ruimte willen we graag opvullen met kaarten, brieven en foto's!

Vind je het leuk om ons daarbij te helpen? Stuur of breng dan je bijdrage naar:

C. de Koning

t.a.v. fam. Boone

Lunterseweg 83A

3772 TR Barneveld

Wat zullen ze er blij mee zijn!

Alvast hartelijk bedankt voor je inbreng.

---

# Van de TFC

Wat een enorm bijzondere periode hebben we achter de rug..

In september konden we de familie Boone nog niet uitzenden.

Maar wat is er daarna veel gebeurd!

Wij zijn heel erg blij met alle mooie acties die er de afgelopen tijd zijn geweest voor de familie Boone.

Hieronder een aantal acties die zijn gehouden:

- Er was een oliebollenactie georganiseerd door de jeugd van Eben Haëzer.

Dit heeft het mooie bedrag van €700,00 opgeleverd.

- De opbrengst van de kerstkaartenactie was voor Job en Margret bestemd.

Een prachtig bedrag van €6.000,- heeft dit voor de familie Boone opgeleverd.

- Naast deze twee acties was er ook nog een actie bij de oud werkgever van Margret: Norschoten. Hier

hebben ze een prachtig bedrag van €2.250,- opgehaald!

Wonderlijk om te zien hoe veel steun de familie Boone vlak voor vertrek krijgt.

En nu zijn ze dan echt in Papoea Nieuw Guinea!

De foto's van deze nieuwsbrief zijn te zien op de website.